

Vaders Voor Lezen

Vaders die hun kind regelmatig voorlezen stimuleren het leesgedrag van hun kind in zeer positieve zin.

Daarom lezen vaders dus voor?!

Welnee, dat doen ze omdat ze het heel erg leuk vinden! En hun kinderen ook.

Mooie, spannende en grappige voorleesboeken vind je gemakkelijk bij de Bibliotheek Rotterdam. In de Centrale Bibliotheek tegenover de Markthal, of in één van de vestigingen.

Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen een gratis bibliotheekpas krijgen, waarop ze gratis boeken lenen.



Het uitkiezen van mooie (voorlees-)boeken is al een feest, maar er is bij de Bibliotheek Rotterdam nog veel méér te doen, zoals bijvoorbeeld:

- naar het wekelijkse voorleeshalfuurtje gaan op woensdagmiddag
- een jeugdtheatervoorstelling bijwonen in het Bibliotheektheater
- kijken en luisteren naar digitale prentenboeken, werken aan je werkstuk of spelletjes spelen op één van de computers
- luisterboeken lenen op het Makkelijk Lezen Plein

Check de website: www.bibliotheek.rotterdam.nl

In de **bijlage** vind je een informatieblad met:

- Waarom voorlezen *moet*
- 5 gouden voorleestips
- 5 gouden voorleesboeken

Waarom voorlezen moet:

Voorlezen moet, omdat het de band tussen vader en kind versterkt en omdat voorlezen de zin om zèlf te lezen bevordert.

Voorlezen moet, omdat je kind nieuwe dingen over de wereld leert en omdat verhalen de fantasie en het geheugen van je kind prikkelen. Ook kunnen boeken gevoelens en ervaringen bespreekbaar maken en zullen ze het inlevingsvermogen van je kind vergroten.

Als je regelmatig voorleest, verbeter je het concentratievermogen van je kind, leert je kind nieuwe woorden en krijgt je kind een beter gevoel voor taal.

Voorlezen moet, omdat jouw kind zijn of haar hele leven plezier zal hebben van een flinke dosis verbeeldingskracht.

Door elke dag vijftien minuten voor te lezen leert je kind 'zomaar' zo'n 1000 nieuwe woorden extra per jaar!

5 gouden voorleestips:

1. Kies een boek dat je zelf ook leuk vindt
2. Maak een dagelijks terugkerend, belangrijk ritueel van het voorlezen
3. Zorg dat niets jullie kan afleiden
4. Praat samen over de boeken die je leest
5. Blijf voorlezen, ook als je kind al (lang) zelf kan lezen



5 gouden voorleesboeken:

Voor peuters:

Op een grote paddenstoel - Mies van Hout

Lemniscaat, 2011

ISBN 9789047703686

Hardkartonnen prentenboek met liedjes, inclusief cd.

Ook liedjes zingen ondersteunt de taalontwikkeling, de taalvaardigheid en het vergroten van de woordenschat.

Maar... hoe gingen ze ook alweer? Dit boekje met cd helpt je, en de platen nodigen uit tot eindeloos samen kijken en zoeken, praten en fantaseren.



Voor kleuters:

De Gruffalo – Julia Donaldson en Axel Scheffler

Lemniscaat, 1998

ISBN 9789056371845

Dit prentenboek op rijm is een klassieker te noemen. Je kunt tijdens het voorlezen al je voorleeskunsten vertonen: de zinnen lopen lekker, er zitten grappige dialogen in, het is best spannend af en toe... het kleine muisje dat alle dieren te slim af is zal jullie harten stelen.

Voor 6/7 jaar:

Wij zijn bijzonder, misschien zijn wij een wonder –
Ted van Lieshout

Leopold, 2012

ISBN 9789025860660

Gedichten stimuleren het gevoel voor taal door het ritme van de zinnen en het 'spelen met woorden'. Poëzie geeft vaak een verrassende kijk op de werkelijkheid.

In 'Wij zijn bijzonder...' staan grappige, stille, pesterige en opstandige gedichten over 'anders zijn'; waarbij 'anders zijn' gebracht wordt als iets positiefs.



Voor 8/9 jaar:

We gingen achter hamsters aan – Bibi Dumon Tak

Querido, 2014

ISBN 978 90 451 1718 8

Stap in de wereld van de mensen die bij de dierenambulance werken. Waargebeurde verhalen over een zwaan die op de snelweg landt. Een kat hoog in een boom. Een schildpad die met gevaar voor eigen leven over de trambaan zwerft.

Bibi Dumon Tak schrijft prachtige informatieve boeken, lees ook 'Bibi's doodgewone dierenboek' en 'Bibi's bijzondere beestenboek' voor.

Voor 10/11 jaar:

Spider – Simon van der Geest

Querido, 2012

ISBN 9789045112800

Dit is het schrift van Hidde. Hij heeft een insectenverzameling in de kelder en nu wil zijn broer die kelder inpikken. En dus is het oorlog. Hidde maakt geen enkele kans, maar hij heeft één wapen: het geheim dat de broers al een paar jaar bewaren. Een verschrikkelijk geheim. Dit boek won in 2013 de Gouden Griffel, en terecht. Prachtig geschreven, bloedstollend spannend verhaal.



Voorlezen

Wie leest het allermooiste voor?
wie stottert of slist
of brombeert of sist
de zoetste sprookjes in jouw oor?
Dat is beslist,
dat weet ik zeker, kind,
iemand die jij de liefste vindt.
Die is't.

Sjoerd Kuyper

Uit: Jouw hand in mijn hand